

ANKIE * BAGGER

ANKIE BAGGER, 25, måste vara en av de absolut snällaste människorna i världen. Alltså kan en fanträff med henne inte bli annat än en succé. Fråga bara 16-åriga gävletjejen KATHARINA HEDENFELDT.

Katharina Hedenfeldt ska träffa sin idol. Hon har inte kunnat sova på hela natten och tåget från hemstaden Gävle har varit tvungent att stanna på grund av brand.

Stackars kicka. Hon ser lagom tård ut vid ankomsten. Men nu är hon äntligen framme, och där, i en av Centralrestaurangens kupéer, sitter Hon med stort H. Ankie Bagger.

dröja många år innan jag skaffar någ-
ra. Det är konstigt, jag har ingen barn-
längtan alls. Hellre djur. Jag är nog för
egoistisk, tänker hellre på karriären.
Och då ska man inte ha barn, tycker
jag.

KATTIS: Har du bil?

ANKIE: Nä, men jag har lånat min re-
visors gamla Peugeot. Jag ska försöka
hitta en kombi, helst en Cheva Capri-



Katharina passade på att shoppa i Stockholm.

”Det är inte var dag man drar sin idol i en varuvagn!”

Omfamning. Blommor.

— Till mig? Åh tack! säger Ankie och sniffar på uppsättningen med prästkragar och nejlikor.

Katharina vågar, liksom de flesta stora popfans, inte säga så mycket till en början.

Men Ankie Bagers varma utstrålning och smittande skratt får alltid människor att trivas i hennes sällskap. Så efter ett tag börjar **Kattis**, som hon kallas, ställa de frågor vi bad de tävlande att hitta på när vi utlyste denna träff:

KATTIS: Vem upptäckte dig?

ANKIE: **Suzzies orkester** gav mig mitt första professionella engagemang, då som körsångerska. **OKEJ** var den tidning som började uppmärksamma mig inte bara som bakgrundstjej till **Lili och Sussie**, och **Ola Håkansson** och hans team gav mig chansen att göra egna skivor.

KATTIS: Tar du sånglektioner?

ANKIE: Bra att du säger det! Jag ska gå hos en sångpedagog inför inspelningen av nästa LP. Annars blir man lätt lite slö efter en turné. Dessutom ska jag nog operera bort halsmandlarna, så jag slipper halsfluss och sånt jag ofta drabbas av.

KATTIS: När kommer en ny singel?

ANKIE: I oktober ska vi spela in en singel. Vi kommer att göra en LP i samma veva. Fast jag vet inte när plattorna släpps.

KATTIS: Varför kallas du **Bagg-Britta**?

ANKIE: Hahaha! Hur vet du det? Jaså, **OKEJ** har skrivit det. Det kommer av att Lili, Sussie och jag kallade alla fulla tjejer i folkparkerna för Bårs-Brittor. Sedan vidareutvecklade Sussie det där till Bagg-Britta för min del. Hon hittar ju på nya namn till alla människor, hihi.

KATTIS: Har du några barn?

ANKIE: Näe, och det kommer nog att

se, så man får in hundar där bak.

Efter middagen blir det en promenad på stan. Bland annat får vi infallet att låta **Kattis** köra sin favoritsångerska i en varuvagn.

— Det var det roligaste av allt, tyckte Katharina Hedenfeldt efter att ha tagit adjö och åkt hem till Gävle, fulladdad med autografer till alla kompisar som inte haft samma tur i sin strävan efter att få träffa en idol.

JÖRGEN HOLMSTEDT



Det blev många kramar den dagen.