



Ankis spartanska hus från utsidan. Stugan till höger är utedass.



"I själva verket är jag otroligt lat. Så fort jag har tid över gör jag ingenting."

● Sångerskan Anki Bagger är folkparkernas sexigaste artist. Men tvärtemot sin framtoning lever hon ett stillsamt nära-naturenliv på sin lediga tid.

DAM För att hitta hem till Anki Bagger bör man vara utbildad orienterare. Den stora motorvägen som leder rakt ut mot Stockholms skärgård avlöses av en krokig liten skogsväg kantad av tomma sommarstugor och en och annan bondgård. När vi kört i flera kilometer rakt ut mot ingenting, slutar vägen plötsligt vid en brygga. Där bor hon. Högt uppe på höjden i ett litet litet hus.

- Jag har inte riktigt kommit i ordning här ännu, säger Anki lite urskuldande och visar oss med en stor gest det hemtrevliga vardagsrummet. Det är till och med så illa att vi får sova på en madrass på golvet, jag har helt enkelt inte tid att åka och köpa en säng just nu.

"Vi" det är Anki och pojkvännen Rickard som Anki är mycket förtegen om.

- Jag vill inte prata om honom i tidningarna, han tillhör mitt privatliv. Det är mest han som vill ha det så och det respekterar jag. När vi känner oss mogna kommer vi att gå ut offentligt.

Anledningen till att en ung

tjej som Anki flyttade ut till en liten och förhållandevis obekvämt stuga mitt i skogen beror på ett tidigare kraschat förhållande.

- Jag kände att jag ville ut på landet. Den första tiden bodde jag hos den jag hyr det här huset av, hon bor precis granne här. Sen när det här lilla huset blev ledigt fick jag flytta in. Dessutom har jag min hund Sheila, en riktigt bamsig Newfoundland, döpt efter Sheila E. (sångerskan), som älskar att vara ute i naturen. Hon sover alltid ute, även när det snöar.

- Vad som är ännu värre är att det inte finns dusch och toalett installerat i huset. Så här på sommaren går det väl an att springa till utedasset, men i vintras när det var kallt kändes det lite kymigt. Så jag har lovat mig själv att installera ett badrum här i huset i höst. Det finns naturligtvis också andra planer i Ankis huvud.

- Självklart vill jag gifta mig och skaffa barn och allt det där, men just nu har jag inte tid, inte med barn iallafall. Jag är bara 26 år så det finns gott om tid ännu.

Anki är som sagt en mycket upptagen person, bara att få tag på henne är en omöjlighet. Hon flänger mellan TV-inspelningar, repetitioner inför den kommande turnén, skivinspelningar o s v. Man tycker att hon behöver pusta ut någon gång emellanåt.

- Egentligen är jag otroligt lat, säger Anki utan att låta speciellt övertygande. Så fort jag har tid över sitter jag bara och slöar, det är faktiskt min sämsta sida. Ibland kommer jag in i ätarperioder, som just nu till exempel. Jag ägnar all min lediga tid åt att kaka! Men har jag en ledig dag åker jag ut med min båt och fiskar.

Ja, båten ja, den är Ankis stolthet. Det är ett sprillans nytt krutpaket med en herrans

massa hästkrafter. Anki tar oss entusiastiskt ut på en snabb åktur runt några skärgårdsöar. Man ser verkligen hur hon myser när det går sådär riktigt, riktigt fort. De berömda "kattögonen" tycks smalare än någonsin då hon tittar ut över det glittrande vattnet, man får en känsla av att det är havet som är hennes rätta element. Långt borta från folkparksscenerna, rampljuset och de kortkorta kjolarna. ■



Havet är Ankis rätta element. Hon älskar att fräsa fram i skärgården med sin snabba motorbåt.